

MHP gerçeği

HASAN BÜLENT KAHRAMAN



Öngörümüz doğrulanıyor. MHP, merkez sağa yerleşmek uğraşısını ara vermeden sürdürüyor. Merkez sağdaki partilere darbe üstüne darbe indiriyor. Belki bunda hükümetin sürdürdüğü ekonomi politikalarının, türban meselesinin MHP'yi

yıpratması etkili olmuştur. Ama gene de meseleyi daha derinde bir yerde tartışmak gerekir. Bu da bir tek soruyla yapılabilir. MHP kimdir?

MHP taşranın partisidir. Taşra büyük şehirlerin dışında kalan Anadolu ve büyük şehirlerin etrafındaki 'yerleşik yabancı'lardır. Tıpkı bir döneme kadar bugünkü FP'nin oralardan beslenmesi gibi şimdi MHP o kaynaktan güç alıyor. Bu o kadar böyledir ki, bugün MHP'nin bir ideolojisi olduğunu söylemek bile güçleşmiştir.

Bu yargı şaşırtıcı gelmesin. Elbette MHP milliyetçiliğin ya da 'yeni milliyetçiliğin' partisidir. Fakat bu kadarı o partiyi açıklamaya yetmez. Çünkü, MHP milliyetçiliği bir yerleşik ve tanımlanmış ideoloji olarak kullanmıyor. MHP için milliyetçilik dağınık, yüzer gezer kitleleri bir arada

tutabilmek için yararlanılan adeta bir slogandır. Bu nedenle de MHP'nin taşrada yaşayan kitleleri toplumsallaştıran ve siyasallaştıran bir 'parti olduğunu savunmak da güçtür. Milliyetçilik MHP için bu kesimi eyleme geçirecek bir kavramdır. Tamamen içi boştur, semboliktir. Kan, bayrak, ırk demektir. İşin düşünsel yanı söz konusu bile değildir. Olmadığı, Genel Başkan Yardımcısı Yahnici'nin Neşe Düzel'e verdiği cevaplarda bellidir. Eskiden MHP, kendisini antikomünizmle ifade ediyordu. O artık anlamsızlaştığı için şimdi Yahnici kendilerini nasıl tanımladıklarını dahi söyleyememektedir. Çünkü, 'sağ' gibi, 'liberalizm' gibi, 'devletçilik' gibi kavramların hiçbirisini bilmiyor. (Radikal/12.6.2000) Gerek de yok. Çünkü, MHP ideolojiyi eyleme dönüştüren bir parti değil, eylemini ideolojiye dönüştüren bir partidir.

Bu parti şimdi, taşranın büyük sermayeden intikam almasının aracı haline gelmiştir. 1950'lerde DP'nin, 1960'larda AP'nin üstlendiği bu 'misyon'u şimdi MHP yürütüyor. O nedenle de gerek ANAP'a, gerekse DYP'ye daha da yara açmaktan çekinmeyecektir. Bu bağlamda MHP çok boyutlu bir savaşın kilit partisidir. Çünkü, elini taşranın içinde tuttukça, MHP, dinci sağın oy potansiyelini de yağma edecek, onları da zayıflatacaktır. MHP'nin tek

sorunu sermaye ve sınıftır. FP gibi Anadolu'da yerleşik özel bir sermayeye ve Anadolu burjuvazisine dayanmıyor bu parti. Lümpenlerin partisi olması bu nedendir. O sermayeyi oluşturmak için elindeki tek olanak devlettir. Devletten alacağı ranttır.

MHP bir siyasal güç olarak buradan daha ileriye gidebilir mi? Belki MHP bir süre sonra 'kullanılmış' bir parti olarak kenara atılmak istenecektir. Bu, Türkiye'nin içine girdiği yeni konjonktürde yabana atılmayacak bir ihtimaldir. PKK'ya karşı sürdürülen mücadeleye moral destek sağlamak, merkez sağı yeniden düzenlemek ve nihayet devletin egemen olduğu merkezi yeniden tahkim etmek için 'yararlanılan' MHP, bu üç hedefin de elde edilmesi nedeniyle bir kenara bırakılabilir. Üstelik o da bunu görmüştür. O nedenle 'ahlak' gibi bir kavramı bile siyasal olmaktan çok popüler bir biçimde, bir eylem aracı olarak kullanıyor. Kendi kitlesini pekiştirmek, sıkılaştırmak istiyor. Bunun bir yolu gene devlette, iktidarda kalmak ve orada kök salmaktır. O da bunu dikkatle yapıyor. O yüzden hükümet yıkılmayacaktır. Bu, günlük politikanın ötesinde bir olgudur. Ve öyle görünüyor ki, gelecekte Türkiye'yi MHP'nin elinden kurtarmak artık imkânsızdır.

Şimdi kimi suçlamamız gerekiyor?